

Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län.

Gällande händelser utanför Friends arena i Solna den 26 maj, mellan cirka 19.45 - 21.00.

Fyra bilder finns som bilagor till anmälan, bilaga 1, 2, 3 och 4. Listan på alla de 236 personer som lämnar in denna anmälan lämnas till Justitieombudsmannen separat, liksom de 27 kompletterande anmälningarna med ytterligare vittnesmål.

Beskrivning av händelsen:

Söndag den 26 maj spelade Djurgårdens IF mot IFK Göteborg final i Svenska Cupen i fotboll på Friends Arena. Matchen besöktes av många åskådare, och med undantag för några tråkiga scener efter slutsignalen var matchen en härlig upplevelse för åskådarna.

Direkt efter matchens slut, ungefär runt 20.00, förvandlades den positiva stämningen till en mardröm för många djurgårdssupportrar som ville lämna arenan. Redan i gångarna bakom läktaren stormade kravallutrustad polis fram och slog vilt med batonger. Man använde pepparspray vilket gav många människor panik och smärta i ögon och andningsvägar.

Utanför arenan fortsatte övergreppen då djurgårdare på väg mot Solna station tvingades utstå allt från batongslag och pepparspray till att springa för sitt liv när poliser körde med polisbussar in i folkmassan. Den som inte sprang tillräckligt fort skulle bli överkörd. Många som försökte filma eller fotografera polisens agerande blev angripna med batongslag eller hot, och ett antal poliser fällde upp sina nackskydd för att på så sätt dölja det identifieringsnummer för varje polis som står skrivet på baksidan av dennes hjälm. Flera anmälare berättar om hur polisen kastat rökbomber in i folkmassor, slagit med batonger mot människor i alla åldrar, även barn, samt generellt varit aggressiva och våldsamma mot alla som befann sig på platsen.

Vi vill med denna anmälan belysa:

- **att** polisens insats den 26 maj utanför Friends spårade ur och många av de drabbade för alltid förlorat sin tro på polisen som en god kraft. Våldet som utövades mot småkillar och småtjejer, föräldrar med småbarn, eller vem som än råkade befinna sig i polisens skottglugg är inte acceptabelt.

- **att** metoden att åka in med polisbussar i folkmassor är direkt livsfarlig, när pepparsprayade och batongslagna människor springer för sina liv på det sätt som skedde 26 maj är det bara en tidsfråga innan någon blir överkörd och i värsta fall mister livet.

- **att** polisens strukturella problem med att man döljer hjälmnummer och hotar den som filmar eller fotograferar är även det ett mycket allvarligt problem som underminerar de grundläggande demokratiska värderingar som rättsstaten vilar på. Det gör det också i princip omöjligt att göra vanliga polisanmälningar mot poliser som döljer ID-nummer.

- **att** polisen måste ta hundratals drabbade människor på allvar och vidta åtgärder för att se till att den som slåss runt fotbollsmatcher grips och åtalas, också om personen är polis.

Järnkaminerna, Djurgårdens officiella supporterförening, bad djurgårdare att skicka in skildringar av vad de upplevde. Här är utvalda citat ur några av dessa skildringar kring vad som hände, se mer vittnesmål i de 27 kompletterande anmälningar som lämnas in med denna huvudanmälan:

Vittne 1

Vi beslutade oss för att lämna arenan men på väg ut började folk springa och ropa "Spring, spring!! " Jag vänder mig då om och ser cirka 20 poliser springa och slå med sina batonger mot alla dem får tag på.

Jag var ögonvittne till scenen när två polisbilar gasade för fullt och körde rakt in i folkmassorna efter matchen. Vi var på väg bort till vår bil och när vi var mitt på den vita bron med byggställning (den som går över järnvägen) såg jag och de flesta andra som inte är både blinda och döva först hur polisen, i princip, motar alla djurgårdssupportrar (som iofs var långt ifrån lugna) så pass snabbt att de måste springa för att inte bli slagna med batong. När några av supportarna stannar till gasar den mörkblåa, stora polisbilen för fullt och satsar rakt in i klungan. Samtliga lyckades hoppa åt sidan vad jag såg men hade någon blivit träffad av bilen kan jag garantera ett dödsfall.

Vittne 2

Min kusin stannade upp för att hjälpa en svårt blödande kille som dessutom fått pepparspray i ansiktet. En polis dök snabbt upp och rappade honom över armen och skrek "GÅ". Min kusin sa då, med stark men sansad röst "Men herregud, killen behöver ju läkarvård ser ni väl. Han blöder kraftigt", varpå han får ytterligare 2 slag över låret.

Vittne 3

Jag får in min tjej framför mig och saktar ju då automatiskt upp eftersom utrymmet försvinner framför mig och då är en kvinnlig polis bakom mig snabbt framme och puttar mig med batongen och säger "gå framåt". Jag svarar att det är omöjligt eftersom de andra står stilla framför mig men får då jag en hård knuff i ryggen och mer eller mindre flyger framåt men tas emot av min flickväns rygg så jag tappar inte balansen. Jag känner ingenting på ett tag så jag vänder mig för att kolla var de mindre trevliga poliserna har tagit vägen och ser att jag har ett avstånd på en halv meter till dem. Då händer det.

Polisen sparkar mig i nedre ryggen och det gjorde fan så ont. Till höger om mig skickar de en grabb i backen han kan omöjligt ha vart mer än 12-13 år gammal. Tjejer får batongslag och knuffar i ryggen. Min tjej har fått batongknoppen i ryggen ett flertalet gånger.

Vittne 4

När vi väl går där mot pendeltåget så får jag blickar men kommer ändå ihåg lite suddigt hur det såg ut, mötte en tjej som grät, mötte en kille i min ålder (23) som blödde från huvudet som fick hjälp av en supporter att ta sig fram, mina kompisar som jag satt bakom polisedet vinglar förbi mig och säger att vi syns vid Pendeltåget. Jag mumlar okej. En kille tittar på mig och säger att jag ser helt sänkt ut han rusar fram till polisen som ber dem att kika på mig, men ingen vill, förutom en. Han säger "shit",

polisen försöker då springa ifatt en piketbuss som åker iväg lite sakta, men som till slut stannar, jag får någon form av saltlösning sprayad över hela ansiktet.

Polisen som sprayar denna saltlösning säger:

"Hahaha nu får du mer pepparspray"

Varav dem killarna som hjälpte mig skriker:

"VA I HELVETTE"

Polisen säger då:

"Haha nä vi skojar bara brukar göra så ibland"

Därefter så träffar jag mina kompisar vid pendeltåget och åker hem. Helt förstörd.

Har även hört från mina kompisar som inte blev skadade att det stod killar som skyddade sina flickvänner vid ett staket, de skyddade flickvännerna med sina kroppar då polisen kommer fram och rappar dem i benen med batongen,

Alla poliser som jag kunde se hade skyddat sina hjälmnummer.

Vittne 5

<http://www.youtube.com/watch?v=Bn68kb-q2Fg>

Denna korta filmsnutt visar en Djurgårdssupporter som helt oprovocerat blev misshandlad. Jag var där i närheten under lång tid och jag såg inga som helst provocerande från denna man som låg ner. Han låg där 30 sekunder ungefär utan att få hjälp trots att flera poliser gick förbi. Tillslut kom supportrar som hjälpte till. Vet inte om han fick en spark när han låg ner och jag fipplade med kameran men folk runtomkring mig sa att han blev sparkad. Flera batongslag såg jag användas, hur det gick för den här mannen vet jag ej tyvärr.

Huvudanmälare:

Dan Blomberg, ordförande i Djurgårdens officiella supporterförening Järnkaminerna

Denna anmälan lämnas in av ytterligare 236 personer. Av dessa har 27 personer valt att komplettera denna huvudanmälan med egna anmälningar, dessa lämnas till Justitieombudsmannen i samband med denna huvudanmälans inlämning.

Bilaga 1

Djurgårdare som skadades av ett kravallstaket som sparkades på honom av en polisman.



Skada som uppstod när en polis sparkade ett kravallstaket in i en djurgårdssupporters ben. Så här skriver han själv om det: *"En av poliserna tar sikte på mig i sin löpning och sparkar -fullt avsiktligt- till ett staket som flyger in i mig."*

Så här berättar den drabbade själv om händelsen:

"Igår kväll på väg upp från läktarna möttes jag av en rusning i gångarna på vägen ut. Många som kom springande hostade och grät. Det var äldre och yngre. Ett fåtal kategori B/C-supportrar. Som vanligt mest bara vanliga fans. Pepparspray tydligt missbrukad. Utanför arenan står kravallstaket och upphetsade, aggressiva poliser med vilda blickar och batongerna i högsta hugg. Vild stämning. När de rusar i kedja trycker jag mig tillsammans med några andra upp mot väggen och gör mitt bästa för att signalera att jag inte är något hot. En av poliserna tar sikte på mig i sin löpning och sparkar -fullt avsiktligt- till ett staket som flyger in i mig. (Bild ovan) Jag ser inte längre mina vänner, men jag ser polismannens okontrollerade blick och jag bestämmer mig för att vännerna måste finnas framför mig, att jag skall samverka och springa åt det håll som man jagar oss.

Jag springer i hasorna på dem som är framför mig, men polisen springer i hasorna på mig. Polisen ropar "SPRING FÖR FAN, SPRING! JAGA!! ATTACK!!!" Jag vänder mig om i språnget och ropar tillbaka att de skall ta det lugnt, att det inte kan gå snabbare än så här. Jag ropar att de måste sluta mana på folkhjorden att springa. Vad händer när någon snubblar och faller? Att det här blir mycket bättre ifall

vi bara får röra oss i normal takt. Folk kommer bli tokiga ifall det här fortsätter. Då stannar polisen upp och jag tror att de har fattat. Nu rör vi oss gående för en stund, men sen börjar det om igen.

Ny rusning och jag känner bara att jag inte vill vara en del i att det här blir värre och att någon stackare blir nedtrampad, så jag tar mig ut mot sidan igen och går i normal takt. De flesta poliser springer förbi mig och jag är nöjd med det. Då sliter en annan polis tag i mig bakifrån. Han river först tag i min axel och drar mig bakåt, för att sedan istället knuffa mig framåt. "SPRING FÖR FAAAN!" skriker han. Jag svarar "Lugn! Ok, jag skall springa om jag måste, men jag vill bara gå här, utanför era helgalna rusningar." Han lyfter batongen och jag får ge mig. Vi är bara några stycken och vi är inte bakom i många sekunder, men när vi kommer ifatt och över bron så regnar det sten från längre fram i ledet. Jag springer och duckar, nu tittar jag inte längre efter ifall någon annan behöver hjälp. Nu ser jag bara till att själv ducka för att inte bli träffad av en sten i huvudet. Jag håller mig intill väggen och gör ett nytt försök att låta poliserna springa förbi. En annan polis är framme, stöter till mig och ropar "SPRING DÅ!". Jag skriker tillbaka åt honom. "JAG VILL INTE SPRINGA MED ER! JAG HAR INGEN HJÄLM SOM DU HAR! NI GÖR DET BARA VÄRRE OCH UTAN ER HADE DET INTE REGNAT STEN! LÅT MIG VA!"

Bilaga 2

Bild på polisman med uppfällt nackskydd i syfte att dölja identifieringssiffrorna skrivna på baksidan av hjälmen, något som många vittnen sett på ett flertal poliser utanför arenan.



Fotot är taget inne på Friends arena i samband med matchens slut.

Bilaga 3

Ung kvinna som föll när en polisbuss körde in i folkmassan där hon befann sig. Bilden visar ett djupt jock samt blåmärken runt knät.



Bilaga 4

Djurgårdssupporter som slogs till marken av polis och slog i svanken i asfalten.

